



....Grotendeels onbekend als dichter, ondanks meer dan een dozijn bundels, en opname in de canon-bepalende bloemlezingen van zowel Komrij als Pfeiffer, werd ik in 1947 geboren in de Dichtersbuurt / Kinkerbuurt. Ik woonde er tot 1960. De Kinkerbuurt betekent voor mij een afgesloten archief aan beelden en gebeurtenissen die mijn kindertijd smartelijk hebben bepaald en die in mijn leven en teksten voortdurend opspelen. Ik heb de Kinkerbuurt de laatste tientallen jaren nauwelijks nog bezocht tenzij in tekst. Toen ik laatst een fotoboek oppikte over Amsterdam Oud-West realiseerde ik me dat onder mijn afkeer en verdriet, een liefdevolle fascinatie ligt voor wat tot mijn 13e toch gewoon mijn wereld is geweest. In deze bundel worden voor mij belangrijke plaatsen en personen benoemd. Ik kan mij nu door aanvullend materiaal ook het landschap voorstellen zoals dat geweest moet zijn voor de verstedelijking van eind 19^e eeuw. Het resultaat is een serie bitterzoete lange gedichten (steeds grimmiger, ten slotte een nachtmerrie) over een bijtijds verloren gegaan *Purgatorio*.



9 7 8 - 9 0 - 7 8 3 8 2 - 4 5 - 4

Wim van Binsbergen

KINKERBUURT 1947-1960

